

**Bedevaart Heilige Sint-Rita van Cascia  
De vernieuwde Wintertuin van de Ursulinen  
"de grote verwondering"**

**Bedevaart H. Sint-Rita van Cascia**



Vertrek om 08u00 te ... , aankomst in Kontich, ontvangst met **koffie of thee en een koffiekoek**, aansluitend gebedsdienst in de Augustijnen Kerk.

Heilige Rita patroonheilige van hopeloze zaken, maar ook van mishandelde vrouwen en een ongelukkig huwelijk.

Haar stoffelijke resten liggen opgebaard in een glazen kist in de Basiliek van Sint-Rita in Cascia (Italië).

Het beeldje van de heilige Rita en de relikwieën in deze kerk trekken jaarlijks veel pelgrims, haar feestdag is 22 mei.

We hervatten onze route en gaan aan tafel voor **een gezamenlijke broodmaaltijd bestaande uit 2 belegde broodjes, 1x koffie of thee.**

## **Bezoek aan de vernieuwde Wintertuin van de Ursulinen**



U verwacht het nooit op het Vlaamse platteland: een feeëriek wintertuin uit 1900 met kleurrijke glas-in-loodkoepel in Art Nouveau, en dat in een voormalig katholiek meisjesspensionaat. Een opmerkelijke, zelfs gedurfde keuze van de Waverse zusters Ursulinen. Die openheid naar de vernieuwende kunststijl toe weerspiegelt de moderne aanpak waarmee het instituut internationale faam verwierf.

Als belangrijke extra's krijg je de La Fontainerefter, de Kerkgang en kloosterkerk, de Bloemengang en de unieke pianogalerij te zien.

We sluiten deze mooie dag af met een lekker **driegangen diner, op het menu staat:**

- tomatensoep
- Ardeensgebraad met verse daggroenten en kroketten
- dame blanche.

**De prijs per persoon bij min. 40 betalende personen is 79 euro per persoon.**

Inclusief:

- comfortabel autocarvervoer volgens de wettelijke rij-en rusttijden één chauffeur
- ontvangst met koffie of thee en een koffiekoek
- gebedsdienst
- lunch: broodmaaltijd bestaande uit 2 x belegde boterhammen, 1 x koffie of thee
- begeleid bezoek aan de Wintertuin van het Ursulinen Instituut
- 3-gangen diner.