



---

## 2 dagen Monchau en Eifelgebergte



---

In het noorden van de Eifel, niet ver van de grens met België ligt Monchau in één van de mooiste streken van Duitsland; de Eifel.

Monschau is een schilderachtig stadje in de Duitse Eifel en geeft je het gevoel dat je even teruggaat in de tijd. Door de circa 400 monumentale panden en vakwerkhuisen in de oude stadskern kom je ogen te kort om van dit alles te genieten. Het decor wordt gevormd door de Eifel, een van Duitsland's mooiste natuurgebieden.

Tijdens onze tweedaagse ontdekken we deze parel in de Eifel, bezoeken we twee interessante lokale bedrijvigheden en genieten we van de mooie natuur tijdens een ontspannende rondvaart.



## Programma

### Dag 1

- Vertrek om 7u30 vanuit Zwijndrecht richting Duitsland.
- Ontbijtstop onderweg.
- Bij aankomst te Monchau strekken we de beentjes voor een begeleide wandeling door deze mooie oude stad. Onze gids vertelt over de rijke geschiedenis, de lakenindustrie en de prachtige vakwerkhuisen.
- Na de wandeling is het tijd voor een lekkere lunch in Monchau.
- Er is wat vrije tijd voorzien om zelf door het kleine maar gezellige stadje te wandelen, een van de vele pittoreske winkeltjes te bezoeken, of een gezellig terrasje doen.
- Daarna rijden we naar ons hotel.
- Avondmaal en overnachting.

### Dag 2

- Ontbijt in ons hotel.
- Bezoek aan de glasblazerij te Monchau. Reeds ten tijde van de Romeinen blaasde men hier glas. We krijgen een interessante en spectaculaire demonstratie van het mooi gekleurde glaswerk. Er is tevens de mogelijkheid om een mooi aandenken aan te kopen.
- Vervolgens brengt onze chauffeur ons naar de mosterdmolen. We bezoeken dit familiebedrijfje dat al meer dan 100 jaar mosterd maakt met een meer dan 100 jaar oude mosterdmolen vervaardigd, die oorspronkelijk met een waterrad werd aangedreven. Deze werkt nog steeds met de oorspronkelijke transmissie en kan tijdens de mosterd- vervaardiging worden bezichtigd.
- Lunch in Monchau.
- Na de lunch rijden we naar de Rurhsee, een meer in het mooie Eifelgebergte, Daar schepen we in voor een rondvaart op het meer. We genieten van de vele mooie bergglooiën die ons voorbijgliden.
- Terug aan wal is het tijd om de terugreis aan te vangen. Er is de mogelijkheid om nog een stop voor een avondmaal in te lassen indien gewenst.

**Prijs op aanvraag.**  
mail naar [marc.groups@vanbogget.be](mailto:marc.groups@vanbogget.be)